

24 november 2002

[Asait groet U.
Beminden,]

Facetten van overvloed

Het eerste activeringseffect is intentie.

Intentie is de eerste bewuste activering van alle energieën. Als U zich bewust bent van beperking, zal de bewuste intentie naar onvoorwaardelijke overvloed dan ook de eerste de bewuste in de stof trekkende activering zijn van deze energie. Spreek over en werk met de intentie energie, vermengd met *herkend* verlangens, steenrijk te *zijn*, niet “te worden als”...

Een tweede belangrijke aspect van overvloed is de onvoorwaardelijkheid van deze energie. Spreek over en werk met de onvoorwaardelijkheidsenergie. Men is *niet* onvoorwaardelijk, op voorwaarde dat men de dingen “begrijpt”. Het gaat over onbegrensdheid, dus afwezigheid van begrenzingen zoals angst, berekening, beperkend denken en voelen, bezorgdheid, verantwoordelijkheid, en dergelijke.

Onvoorwaardelijkheid is géén voorwaarde, het is een staat van zijn.

Het is geen “streven naar”, het is het loslaten van *alle* vermeende, berekende, goedwillende verantwoordelijkheid, beperkingen in te vullen. Beperkingen zijn illusies en een illusie is dus niet “in te vullen”. Beperking is die staat van zijn waar de ikken uit “goede wil” trachten in hun illusie de grootsheid van de kosmos te ordenen. Maar de kosmos stáát al op “orde”.

*Beter is de staat, de sfeer van kinderlijke toegeeflijkheid aan de evidentie
van goed verspreide, alles doordringende overvloed.*

Toestanden van beperking kunnen daarom het gevolg genoemd worden van de illusionaire ik-verantwoordelijkheden. Verander uw visie over “ik-ben-verantwoordelijk”, en overvloed vloeit; dan doen uw talenten U bloeien en goud aantrekken, zonder ik-verantwoording, goed- op afkeuring, zonder meten, afmeten of gescheiden denken.

Denken is in deze tijden mede der grootste krachten van de mensheid. Het denken is energiestroom, dat de wereld kan veranderen, dus ook de stroom overvloed. Energieën gehoorzamen de mens, dit is zijn lot.

De beperking bevestigende mens zal beperking oogsten.

Als er een beperking zich voordoet, zal de mens zijn *hart* openen, want het is het **Hart** dat het ware woord in zich heeft, niet het brein of de mond. Spreek dus over en werk met het Hart, minder, véél minder met het verstand dat wil “weten hoe”.

De energie van het Hart zal bestudeerd worden, geoefend, geëxperimenteerd. Alleen het Hart, dan de eigen centrale Zon is. Het Hart trekt overvloed in de stof. Het is een mis spreken dat het Hart angst zou bevatten. Dit is een niet besepte onwaarheid.

Werkt U allen met het Hart. Het wordt te weinig gebruikt voor overvloed, en te veel voor angsten en misplaatste emoties. De energie van het Hartchakra zal meditatief precies en secuur onderzocht worden. De energie, de samenstelling, de werking, de stromingen ervan.

Tot de leraar-begeleider: bestudeer in de volgende periode de Energie van het Hart bij Onze beminde leraar in vurige Hartewil, Heer **Morya**. U zal zien